



# תורת אביגדור

פילזים

ע"פ שיחותיו של הגאון הרב אביגדור מילר זצ"ל  
מאת: א. בן-עמי  
איורים: הני פנט

פְּרֻשֵׁת נְשֵׂא תשפ"ב

כשמתרגשים - מדברים!

אנו זקוקים לתרומות כדי לעמוד בביקוש הרב  
נא לתרום בעין יפה

להנצחות: 076-599-4020



## פרשת נשא תשפ"ב

# כשמתרגשים - מדברים!

"בנות", אמרה הגב' לרנשטיין באמצע שיעור תורה. "האם מישהי יכולה לחזור על חלק מהקרבות שהקריבו הנשיאים בחנוכת המשכן?"

שיינדי כץ הצביעה מיד. "כן, אני יודעת!" אמרה, בעודה מפתיעה את כולם ומדקלמת פסוקים שלמים מפרשת נשא יחד עם הטעמים: "קָרְבָּנוֹ קִעֲרַת-כֶּסֶף אֹזוֹת שִׁלְשִׁים וּמֵאָה מִשְׁקָלָהּ מִזֶּרֶק אֹזוֹר כֶּסֶף שִׁבְעִים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֲשִׂיהֶם | מִלֵּאִים סֵלֶת בְּלוּלָה בְּשֶׁמֶן לְמִנְזוּהָ. כֶּף אֹזוֹת עֲשָׂרָה זָהָב מִלֵּאָה קִטְרֶת, פָּר אֹזוֹר בֵּן-בֶּקָר..."

הבנות והמורה האזינו, משועשעות, לשיינדי הקוראת בעל פה את פסוקי קרבנות הנשיאים.

"וואו, שיינדי, זה היה מדהים!" אמרה הגב' לרנשטיין. "אבל אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. קודם כל, מאיפה את יודעת בעל פה את כל הפסוקים הללו? ושנית, איך את מכירה את הטעמים?"

שיינדי הסמיקה. "פרשת נשא היא פרשת הבר מצוה של אחי תולי. הוא מתאמן על הקריאה כבר כמה חדשים, והפסוקים הללו חוזרים על עצמם שנים עשרה פעמים! יש לכם מושג כמה פעמים כבר הספקנו לשמוע אותם? אפילו שמשי, אחי בן השלש, יודע אותם בעל פה!"

שיינדי עצרה לרגע ואז שאלה, "למה באמת התורה חוזרת על זה כל כך הרבה פעמים? הרי הפסוקים הם זהים ממש! למה צריך לחזור עליהם שוב ושוב?"

הגב' לרנשטיין חייכה. "טוב, קודם כל, מזל טוב על שמחת בר המצוה הקרבה ובאה. מן הסתם התקופה הזו היא משמחת במיוחד עבור משפחתך."

פניה של שיינדי אורו. "כן כן!" היא הגיבה. "זה הולך להיות הבר מצוה הכי מיוחד שהיה אי פעם! אבא שלי הוא השותף של איש העסקים אנשיל הולצבאכר, וכך הוא התקרב לכ"ק האדמו"ר מהורקי שליט"א. האדמו"ר מתכוון להשתתף בסעודת המצוה, אז תהיה לנו הזכות לאכול מסעודה שצדיק השתתף בה. טוב, זאת הולכת להיות לא סתם סעודה... סלמון אלסקה אפוי, תפוחי אדמה מסולסלים, פטריות פורטבלה צלויים, כבד אווז, סטייק עין צלוי, הכל הולך להיות טעים כל כך!"

"והמוזיקה! תהיה שם תזמורת בת 21 כלים, והזמר מרדכי פרידמן הולך לשיר 'הרבה עשו כרבי שמעון', 'בן הי הי אומר', ו'אני אוהב אותך ר' איד!' אברהם בן דוד גם כן יהיה שם וגם הוא ישיר 'הרבה עשו כרבי שמעון', 'בן הי הי אומר' ו'אני אוהב אותך ר' איד!' ולא רק זה! ג'ימי ניובראש גם כן יגיע! והוא יהיה על הבמה יחד עם מרדכי פרידמן ואברהם בן דוד, וגם הוא ישיר 'הרבה עשו כרבי שמעון', 'בן הי הי אומר', ו'אני אוהב אותך ר' איד' יחד איתם!

"ואתן כמובן מוזמנות כולכן!" שיינדי סיימה בחום, כשהיא מחייכת אל המורה ואל בנות הכתה.

הכתה כולה הקשיבה בהתרגשות ובתאבון, בעוד שיינדי ממשיכה בתיאורים החיים של כל פרט פרט מהבר מצוה, כשמדי פעם היא חוזרת שוב ושוב על דבריה, כדי לוודאי שלא השמיטה שום פרט.

"וואו, שיינדי, אמרה המורה. "הכל נשמע מרגש כל כך!"

"נכון!" אמרה שיינדי. "סיפרתי לכם כבר על מרדכי פרידמן, אברהם בן דוד וג'ימי ניובראש?"

"כן, סיפרת לנו, חייכה הגב' לרנשטיין. "כבר כמה וכמה פעמים."



"אה, סליחה," אמרה שיינדי. "פשוט זה כל כך מיוחד ומרגש, שאני לא מסוגלת להפסיק לדבר על זה."

"ובכן, שיינדי," הגיבה המורה. "נדמה לי שענית בעצמך על השאלה ששאלת מקודם לגבי קרבנות הנשיאים."

"אני ענית?" שאלה שיינדי, מבולבלת.

"בהחלט!" אמרה הגב' לרנשטיין. "אינך מסוגלת להפסיק לספר לנו על כל הדברים המדהימים שהולכים להיות בבר מצוה של אחיך בגלל שזהו דבר כל כך מיוחד עבורך. מבחינתך זה הדבר החשוב ביותר בעולם, ולכן את מסוגלת לחזור על זה אפילו אלף פעמים, כי את רוצה שאנחנו גם כן נדע כמה מדהים זה הולך להיות."

וזו הסיבה שהתורה חוזרת שוב ושוב על אותם התיאורים בדיוק של קרבנות הנשיאים, כי ה' רוצה שנדע מה מרגש אותנו; שנבין מה חשוב באמת בעולם הזה!

"כל מתנה המובאת אל המשכן - המקום בו שורה שכינתו של ה', ושבנו נמצאים הלוחות וספר התורה - היא הדבר המרגש ביותר בעולם. הלקח מכאן הוא חשוב ביותר - עלינו גם כן להתרגש מהדברים שה' מתרגש מהם: התורה, המצוות ועם ישראל!"

צידה לדרך: כשיש משהו שמרגש אותנו, אנחנו מדברים על זה שוב ושוב. בואו ננסה לדבר עם אחרים על כמה שאנחנו אוהבים את ה', את תורתו ואת עמו - אחינו בני ישראל!

## שבת שלום ומבורך!

### צידה לדרך

כשיש משהו שמרגש אותנו, אנחנו מדברים על זה שוב ושוב. בואו ננסה לדבר עם אחרים על כמה שאנחנו אוהבים את ה', את תורתו ואת עמו - אחינו בני ישראל!